



Vlindergroep

Wat is het leuk om elkaar allemaal weer terug te zien, na een lange tijd.

Iedereen had zoveel te vertellen, lekkere lange kringgesprekken.

We hebben deze week gewerkt over dieren en ze moesten in een hok met de juiste grootte, best lastig soms.

Letters gestempeld, gezongen en gedanst en ook weer heerlijk op het plein gespeeld .

Er zijn al kinderen die een verhaal kunnen vertellen over een boek wat ze hebben gelezen. Kortom we leren weer veel en ook van elkaar.

Met de cijfers 1 tot en met 10 zijn we aan het oefenen, dat gaat steeds beter en met de dagen van de week. Ze zijn soms nog moeilijk, maar we blijven oefenen.

Vanaf volgende week gaan we het hebben over de zomer en we hopen natuurlijk op mooi weer. Ook krijgen de kinderen op maandag weer een half uur gymles buiten.



groet juf Jantine

=====



Groep 8

In groep 8 zijn we druk bezig met de afronding van de basisschool. Aan de ene kant beginnen we langzaam met de voorbereidingen van het afscheid, aan de andere kant zijn we bezig met voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Kennismaken met andere vakken (Frans, wiskunde, etc.). De instructies gaan over onderwerpen die voor veel kinderen nog lastig zijn en verder doen we ons best om in Snappet zoveel mogelijk doelen 'af te tikken'.

Het is even wennen nu we weer met z'n allen in de klas zitten, maar ook wel heel gezellig.

Zelf merk ik dat de dagen me wel meer moeite kosten en dat de babybuik zwaarder begint te worden. De baby lijkt het erg gezellig te vinden in de klas en trappelt er op los als ik een poosje ga zitten. Gelukkig is dat alleen maar een goed teken en probeer ik er stiekem ook een beetje van te genieten. Het zou leuk zijn als het nog voor de zomervakantie zichtbaar wordt (het getrappel), zodat de kinderen ook kunnen zien hoe dat er uit ziet.

In de mail die u vandaag van mij separaat krijgt, staat informatie over het afscheid en de oudergesprekken. Deze zijn voor groep 8 facultatief.

Juf Jacqueline